

Vad ska hända med de levande och de döda vid Jesu Kristi andra ankomst?

SEMINARIEMATERIAL FÖR NYA TESTAMENTET

Läs 1 Tessalonikerbrevet 4:13–18 och sök efter insikter om vad som kommer att hända med de rättfärdiga när Jesus kommer tillbaka. Lägg märke till skillnaden mellan vad som ska hända dem som har dött och dem som fortfarande lever vid Kristi andra ankomst. (Ordet ”insomnat” i verserna syftar på dem som är döda.)

- Vad lade du märke till i de här verserna?

Läs sedan Läran och förbunden 88:96–98 och sök efter ytterligare insikter om de här händelserna. (Du kan också läsa vers 99–101 för att få veta vad som händer med dem som inte tog emot Jesus Kristus i det här livet.)

- Vilka ytterligare insikter fick du?

En sanning som du kan ha hittat kan vara att **trofasta heliga som dör före Kristi andra ankomst kommer att uppstå när Kristus kommer tillbaka.**

Uttrycket ”ryckas upp” (1 Tess. 4:17) syftar på att de rättfärdiga förenas för att möta Frälsaren vid hans ankomst.

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kворum berättade följande om denna heliga händelse:



Ingenting lyfter min önskan att tala om Kristus mer än att föreställa mig hans återkomst. Vi vet inte när han kommer, men händelserna vid hans återkomst blir fantastiska! Han ska

komma i himlens skyar i majestät och härlighet med alla sina heliga änglar. Inte bara några änglar utan alla hans heliga änglar. Dessa är inte de rödkindade keruber som Rafael målade och som syns på våra kort till alla hjärtans dag. Dessa är århundradenas änglar, de änglar som sändes för att stänga lejonens gap, öppna fängelseportarna, förkunna hans efterlängtnade födelse, stärka honom i Getsemane, försäkra hans apostlar vid hans himmelfärd och inleda evangeliets härliga återställelse.

Kan ni tänka er att ryckas upp för att möta honom, antingen på den här eller andra sidan om slöjan? Det är hans löfte till de rättfärdiga. Denna fantastiska upplevelse kommer att påverka våra själar för evigt. (Neil L. Andersen, ”Vi talar om Kristus”, *Liahona*, nov. 2020, s. 91)

Ta dig tid att föreställa dig hur det kan vara att räknas bland de rättfärdiga vid Frälsarens ankomst.

- Vilka tankar eller känslor kan du ha den dagen? Hur känns det att veta att Frälsaren vill att du ska förena dig med honom när han kommer? Hur påverkas du i dag när du föreställer dig den dagen?

I 1 Tessalonikerbrevet 4:18 uppmanade Paulus de heliga att ”trösta ... varandra med dessa ord”.

- Hur ger Paulus lärdomar dig tröst? Hur kan de ge tröst i framtida situationer som du kan ställas inför?

JESU KRISTI
KYRKA
AV SISTA DAGARS HELIGA