

# Liv en Melanie maken een FAMILIETIJDSCRIFT



## Hallo iedereen!

Ik ben Liv. Ik ben 8 jaar. Ik heb een doel gesteld om familiegeschiedenis te doen. Mijn mama gaf me het idee om een tijdschrift met familie verhalen te maken. Mijn zusje Melanie en ik vonden dat een geweldig idee. We gingen meteen aan de slag.

Voor het nummer van juli hebben we familieleden geïnterviewd die in juli jarig zijn. We vroegen ze: (1) Wat vond je het leukste en domste cadeau dat je ooit hebt gekregen? (2) Wat is je lievelingsverjaardagstaart? (3) Vertel een kort, interessant verhaal over jezelf.

Toen begonnen we aan het nummer van augustus. Het thema was Vaderdag. Eerst interviewden we alle vaders in onze familie. We vroegen wat ze graag voor Vaderdag wilden hebben. Daarna vroegen we vier zonen in onze familie naar verhalen over hun vader. Al die grappige verhalen maakten dat nummer erg leuk.

Ik zie de rest van de familie meestal alleen tijdens Chinees Nieuwjaar. Maar door dit tijdschrift over familiegeschiedenis heb ik ze beter leren kennen. Ik was eerst best zenuwachtig om met familieleden te praten die ik niet zo goed kende. Maar na een tijdje werd het makkelijker en zelfs leuk. Ik ben dankbaar voor de familie die mijn hemelse Vader me heeft gegeven. ●

Liv P. (8). Nieuw Taipei (Taiwan)



Jij kunt ook familiegeschiedenis doen! Praat met je familieleden en schrijf hun verhalen op. Je kunt zelfs een familietijdschrift beginnen.