

Jacksons berättelse

Jackson växte upp i en familj som är trofasta medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han har kärleksfulla föräldrar och står särskilt nära sin syster Selena.

Jackson älskar evangeliet och har ett vittnesbörd om Jesus Kristus och återställelsen. Han är känd för sin gladlynta och utåtriktade personlighet. Men på senare tid har hans gladlynthet ersatts av sorgsenhet, och han har allt mer hållit sig för sig själv. Jackson har en hemlighet och vet inte vad han ska göra åt den.

Så länge Jackson kan minnas har han varit mer attraherad av män än av kvinnor. I många år försökte han ignorera de här känslorna eller låtsas att de inte fanns. Eftersom det här ämnet aldrig diskuterades hemma hos honom kände han att ämnet var förbjudet. Ibland har hans vänner fällt nedlåtande kommentarer om homosexuella. Allt han minns att han hört från lärare och ledare i kyrkan är att homosexualitet är en allvarlig synd.

Före sin mission vädjade Jackson upprepade gånger till Gud att ta bort hans dragning till män. Han var övertygad om att om han verkade som missionär så skulle hans känslor förändras. Men sedan Jackson slutförde sin mission har han fortsatt att känna dragning till män. Jackson vill desperat prata med någon, men av rädsla har han hållit tyst.

Selena har lagt märke till att han känslomässigt fjärrar sig från familjen. Hon kan se smärtan i hans ögon. Hon har bett för Jackson och bett om att få veta hur hon kan hjälpa honom.

Den här morgonen frågade Selena Jackson om de kunde ta en promenad tillsammans. Han gick motvilligt med på det. Under promenaden pratade de om vardagliga saker. Selena fick till och med Jackson att le. Slutligen sa Selena: ”Jackson, jag vet att något är fel. Jag kan se det i dina ögon. Snälla, berätta vad det är. Jag är så orolig för dig.”

Jackson stod stilla länge. Tårar började strömma nerför hans ansikte. Till slut vällde känslorna över, och med darrande röst sa han: ”Selena, jag är gay och har varit det så länge jag kan minnas. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är rädd för vad mamma och pappa ska säga om de får veta det. Kommer resten av vår familj att skämmas för mig? Kommer mina vänner fortfarande att vilja umgås med mig om de vet att jag är gay? Vad händer med mitt medlemskap i kyrkan om jag berättar det för biskopen? Jag förstår inte hur jag någonsin kan bli lycklig och få en familj. Det känns som om Gud har övergett mig.”

Jackson hängde med huvudet och stirrade ner i marken. Efter en lång paus sa han tyst: ”Jag är ledsen om jag har gjort dig besviken. Snälla, berätta inte för någon. Jag känner mig så vilsen och förvirrad.”

Diskussionsfrågor

1. Vilka känslor får ni när ni tänker på Jacksons upplevelse? Varför kan det vara svårt att prata om känslor av dragning till personer av samma kön med en familjemedlem, nära vän eller ledare i kyrkan?
2. Hur skulle det kännas för er om ni var Selena? Vad skulle Selena kunna göra för att reagera med förståelse och medkänsla?
3. Hur skulle en rätt förståelse av Herrens lärdomar om dragning till samma kön kunna hjälpa både Selena och Jackson? Varför kan de här lärdomarna ibland vara svåra att acceptera?
4. Hur skulle Jackson och Selena kunna se på dragning till samma kön utifrån ett evigt perspektiv?
5. Vart skulle Jackson kunna vända sig för att få ytterligare vägledning, uppmuntran och hjälp?