

VENSKABSFESTEN

»Tror du, at de får det sjovt?«
spurgte Maya.



Julia Willardson

(Baseret på en virkelig hændelse)

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre som mit sociale mål,« sagde Maya. Hun satte sig i sofaen og bladrede igennem sin *Vejledning for børn*.

»Kan du lide nogle af forslagene til mål i dit hæfte?« spurgte mor.

»Det om at byde andre velkommen lyder sjovt,« sagde Maya. »Der står, at man skal præsentere sig for en ny person og hjælpe vedkommende til at møde andre mennesker.«

Maya så op fra sit hæfte. »Men jeg kender ikke nogen, jeg kunne byde velkommen. Vil du bede med mig, mor?«

Mor satte sig ved siden af Maya. »Kære himmelske Fader,« bad Maya, »vil du ikke nok hjælpe mig til at finde ud af, hvem jeg kan byde velkommen. I Jesu Kristi navn. Amen.«

Efter bønnen tænkte Maya på sin ven Jayden. De legede altid sammen, når Jayden kom for at besøge sin bedstemor. Og nu var Jayden, hans far og hans bror og søster flyttet ind hos bedstemoren.

»Hvad med Jayden?« spurgte Maya mor. »Jeg tror ikke, at han og hans bror og søster kender ret mange andre børn her endnu. Måske kan jeg hjælpe med at byde dem velkommen.«

»Det tænkte jeg også på,« sagde mor. »Hvad vil du gerne gøre?«

Maya tænkte sig om et øjeblik. »Måske kunne vi holde en venskabsfest!«, sagde hun. »Vi kunne invitere nogle børn fra Primary.«

»Det lyder som en god idé,« sagde mor.

Maya og mor valgte en dag til festen. De ringede til Jaydens far og inviterede børnene i Primary. Så var det tid til at planlægge det sjove! Maya og mor fandt på nogle lege. De lavede masser af snacks og dekorationer.

Endelig oprandt dagen for festen. Maya glædede sig til, at Jayden og hans søskende skulle møde allesammen.

»Tror du, at de får det sjovt?« spurgte Maya.

»Det tror jeg bestemt, de gør,« sagde mor. Snart kom alle. Jayden og hans bror og

søster var ét stort smil. De legede, spiste snacks og fik nye venner. Maya glædede sig over, at alle havde det sjovt sammen.

»Tak!« sagde Jayden efter festen. »Det var så sjovt!«

Maya smilede. Hun var glad for, at hun kunne hjælpe Jayden og hans familie til at føle sig velkomne og elskede. Venskabsfesten havde været en succes! ●

Denne historie fandt sted i Canada.

ILLUSTRATIONER: OLGA LEE



Hvordan fik Maya idéen om at holde en fest for Jayden? Hvordan kan I få en idé til et mål, I ønsker at sætte jer?