

OP DAGEN  
DAT JE  
DENKT DAT

jij niet goed  
genoeg bent,

BEDENK  
DAN DAT  
GOD DAAR  
ANDERS  
OVER DENKT.

'De zegeningen die je ontvangt omdat je met geloof en vertrouwen handelt, zijn ongelooflijk. Je zult je ware zelf en je doel in een groter en duidelijker perspectief leren kennen; je zult meer vertrouwen in Jezus Christus en zijn verzoening ontwikkelen, en je zult weten dat je met de hulp van de Heer goed genoeg bent.'

Het algemeen jongevrouwenpresidium, 'In geloof handelen', *Liahona*, januari 2020, 57.