

# De NIEUWE LEERKRACHT

Jane McBride

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Anna vond het leuk om naar de zonnestraaltjes te gaan. Ze vond haar leerkrachten, broeder en zuster Lee, leuk. Ze vond de lessen over Jezus leuk. Ze vond het fijn dat ze de woorden van de liedjes kende.

Maar nu zou ze niet meer naar de zonnestraaltjes gaan. Vandaag ging ze naar een nieuwe jeugdwerkklass. Ze zou nieuwe leerkrachten krijgen. Ze zou bij de zangperiode op een nieuwe rij zitten. Ze zou in een nieuw klaslokaal zitten.

Anna was zenuwachtig. Ze wilde naast zuster Lee zitten. Ze probeerde niet te huilen toen ze het jeugdwerklokaal inliep.

Een van haar nieuwe leerkrachten glimlachte naar haar. 'Hallo, ik ben zuster Ball. Hoe heet jij?'

'Ik ben Anna', zei Anna.

Zuster Ball tikte op de stoel naast haar. 'Wil je naast mij



komen zitten? Dit is mijn eerste keer in het jeugdwerk.'

Anna ging naast zuster Ball zitten. 'Ik kan je helpen. Ik ken alle liedjes!'

'Dank je', zei zuster Ball. 'Dat zal me helpen.'

Haar vriendinnetje Beth kwam snel daarna binnen. Vorig jaar zat ze met Anna in de zonnestraaltjes. Beth kwam naast Anna zitten.

'Dit is Beth', zei Anna tegen zuster Ball.

Anna glimlachte. Ze vond haar nieuwe jeugdwerklokaal toch leuk! ●



ILLUSTRATIE: TOBY NEWSOME