

De symbolen van Kerstmis

Charlotte Larcabal
Kerktijdschriften

Geef deze kerstpresentatie met je gezin! Kies iemand uit om elk onderdeel voor te lezen. Verzamel dan wat dingen die deze voorwerpen voorstellen:

- Een kerstboom
- De kleur rood
- Een zuurstokje
- Een ster
- Een klok
- Een geschenk

1

Kerstmis is een bijzondere tijd van het jaar. We zingen vrolijke liedjes. We versieren ons huis. En we geven elkaar geschenken. Het is heel leuk! Maar de kleurrijke geschenken en versieringen hebben ook een bijzondere betekenis. Ze herinneren ons aan Jezus Christus, zijn geboorte en alles wat Hij ons heeft gegeven. Ze herinneren ons aan de ware reden waarom we Kerstmis vieren.

Zing: 'In een stal zo klein en need'rig' (Kinderliedjes, p. 25)

2

Over de hele wereld hebben mensen **kerstbomen**. Sommige mensen versieren mango- of bananenbomen. Veel mensen gebruiken een groenblijvende boom. Zo'n boom blijft het hele jaar groen. Dat kan ons eraan herinneren dat Jezus ons het eeuwige leven geeft.

3

De kleur rood is ook een belangrijk symbool van Kerstmis. Rood doet ons aan de verzoening van de Heiland denken, en aan het bloed dat Hij voor ieder van ons heeft vergoten. Rood kan ons ook helpen om naar zijn wederkomst uit te kijken, wanneer Hij een rood gewaad zal dragen!

4

Zuurstokjes lijken op de stokken die herders gebruiken om hun schapen te leiden. We kunnen daardoor denken aan de herders die naar het Kindje Jezus kwamen kijken. Ze kunnen ons er ook aan herinneren dat Jezus Christus de goede Herder is. Hij zal ons veiligheid en vrede geven.

6

Klokken worden geluid om goed nieuws aan te kondigen. Kerstklokjes kunnen ons herinneren aan het goede nieuws over de geboorte en verzoening van Jezus Christus.

7

De wijzen gaven Jezus **geschenken**. Wij geven elkaar met Kerstmis ook geschenken. Ze kunnen ons herinneren aan alle geweldige dingen die onze hemelse Vader en onze Heiland ons geven. Onthoud dat Jezus het ware geschenk van Kerstmis is!

8

We hopen dat de lichtjes, de versieringen en het geluk van Kerstmis jullie met vreugde en warmte vervullen. We hopen dat ze jullie helpen om aan Jezus Christus te denken en aan alles wat Hij voor ons doet. Vrolijk kerstfeest!

Zing: 'Juich, wereld, juich!' (Lofzangen, nr. 138)

ILLUSTRATIES: THOMAS S. CHILD