

# HIJ LEEFT!

*De profet Joseph Smith was een hedendaagse getuige van de opgestane Jezus Christus.*

## Leer en Verbonden 76:22–24

**22** En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat **Hij leeft!**

**23** Want **wij zagen Hem**, ja, aan de **rechterhand** van God; en wij hoorden de stem getuigen dat **Hij de Eniggeborene van de Vader** is –

**24** dat door Hem en in Hem en uit Hem **de werelden worden en werden geschapen**, en dat de **bewoners daarvan** voor God gewonnen zonen en dochters zijn.

## Hij leeft!

Profeten en apostelen zijn getuigen van Jezus Christus. Zij getuigen dat Hij heeft geleden, is overleden, en nu weer leeft.

## Wij zagen Hem

Op 16 februari 1832 zagen Joseph Smith en Sidney Rigdon Jezus Christus in een visioen.

## Rechterhand

In Bijbelse culturen was de zitplaats aan de rechterhand van de gastheer bij een feest of ceremonie een ereplek. Vaak was die voorbehouden aan de erfgenaam van het koninkrijk of het huis.

## De Eniggeborene van de Vader

Jezus Christus was op aarde geboren. Maria was zijn moeder, en door een wonder was onze hemelse Vader de vader van zijn stoffelijke lichaam. Jezus Christus was de enige die ooit op die manier geboren was. Daardoor kon Hij onze Heiland worden.

## De werelden worden en werden geschapen

Jezus Christus is de Schepper. Hij heeft deze wereld, en andere werelden, geschapen.

## Bewoners daarvan

Er zijn kinderen van onze hemelse Vader in andere werelden, en Jezus Christus is ook hun Heiland.