

Waarom streven naar het celestiale koninkrijk de moeite waard is

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Stel dat een van je vriend(inn)en vindt dat het celestiale koninkrijk niet de moeite waard is om aan alle vereisten te voldoen.

Bereid een korte reactie voor die je aan je vriend(in) kunt geven, zodat hij/zij begrijpt dat het celestiale koninkrijk alle moeite waard is om het evangelie na te leven. Je kunt enkele van de volgende bronnen gebruiken en de volgende vragen beantwoorden om je reactie voor te bereiden:

Ouderling L. Tom Perry (1922–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



Ik geloof dat als we in gedachten een helder en juist beeld van het eeuwige leven konden scheppen, we ons anders zouden gaan gedragen. We zouden dan geen duwtjes meer nodig hebben om de vele dingen te doen waardoor wij tot het einde toe volharden, zoals [bediening], bezoek van bijeenkomsten, bezoek van de tempel, een zedelijk rein leven leiden, onze gebeden opzeggen of de Schriften lezen. We zouden al die dingen en meer willen doen omdat we beseften dat ze ons voorbereiden op iets wat we willen bereiken. (L. Tom Perry, 'Het evangelie van Jezus Christus', *Liahona*, mei 2008, 44.)

Openbaring 7:13–17

Openbaring 21:22–27

Mosiah 2:41

Leer en Verbonden 76:51–52, 59–60; 69–70

Leer en Verbonden 130:2

De volgende vragen kunnen richting geven aan je reactie:

- Waar kijk je naar uit als je aan een leven in het celestiale koninkrijk denkt?
- Wat heb je over de Heiland geleerd dat je motiveert om Hem te volgen en naar het celestiale koninkrijk te streven?
- Welke ervaringen heb je met je hemelse Vader en Jezus Christus gehad waardoor je verlangen om weer bij Hem te wonen toeneemt?
- Hoe heb je door hun liefde voor jou het gevoel gekregen dat het celestiale koninkrijk haalbaar voor je is?