



Alma zei dat het woord van God (de Schriften) als een zaadje is dat moet worden geplant en verzorgd. Verbind de **zaden**, dan zie je waartoe ze uitgroeien nadat ze zijn geplant. Verbind daarna de stippen om Jezus en de Schriften heen om te zien waar we zijn leringen moeten planten.



Alma 32



Wat verlangt God dat wij allereerst doen?

