

VÄNSKAPSFESTEN

"Tror du att de kommer att ha roligt?" frågade Maya.



Julia Willardson
(Baserad på en sann berättelse)

"Jag vet inte vad jag ska göra för mitt sociala mål", sa Maya. Hon satte sig ner på soffan och bläddrade igenom sin *Handledning för barn*.

"Tycker du om några av förslagen på mål i häftet?" frågade mamma.

"Det som handlar om att välkomna andra låter roligt", sa Maya. "Det står att man ska presentera sig för någon ny och hjälpa dem träffa andra."

Maya tittade upp från sitt häfte. "Men jag känner ingen som jag kan välkomna. Vill du be med mig, mamma?"

Mamma satte sig bredvid Maya. "Käre himmelske Fader", bad Maya, "snälla hjälp mig veta vem jag kan välkomna. I Jesu Kristi namn, amen."

Efter bönen tänkte Maya på sin vän Jayden. De lekte alltid tillsammans när Jayden kom för att besöka sin farmor. Och nu hade Jayden, hans pappa och hans lillebror och lillasyster flyttat in hos hans farmor.

"Vad tror du om Jayden?" frågade Maya mamma. "Jag tror inte att han och hans bror och syster känner många andra barn här än. Jag kanske kan välkomna dem."

"Jag tänkte detsamma", sa mamma. "Vad vill du göra?"

Maya tänkte en stund. "Vi kanske kan ha en vänskapsfest!" sa hon. "Vi kan bjuda in några barn från Primär."

"Det låter som en jättebra idé", sa mamma.

Maya och mamma valde en dag för festen. De ringde Jaydens pappa och tog

med sig inbjudningar till barnen i Primär. Sedan var det dags att planera det roliga! Maya och mamma kom på några lekar. De gjorde massor av fika och dekorationer.

Äntligen var dagen inne för festen. Maya var så glad att Jayden och hans syskon skulle träffa alla.

"Tror du att de kommer att ha roligt?" frågade Maya.

"Det är jag säker på", sa mamma.

Snart kom alla. Jayden och hans bror och

syster log stort. De lekte, fikade och fick nya vänner. Maya var glad att se att alla hade roligt tillsammans.

"Tack!" sa Jayden efter festen. "Det var jättekul."

Maya log. Hon var glad att hon kunde hjälpa Jayden och hans familj känna sig välkomna och älskade. Vänskapsfesten var lyckad! ●

Det här hände i Kanada.

ILLUSTRATIONER: OLGAA LEE



Hur fick Maya idén att ha en fest för Jayden? Hur kan du få en idé till ett mål som du vill sätta upp?