

Pepparskyddet

Vad innebär det att vara i världen men att inte vara världslig?

MATERIAL:

- skål
- vatten
- svartpeppar
- flytande diskmedel



Curtis Collins

SOM MEDLEMMAR I kyrkan sticker vi ut. Till exempel dricker vi inte kaffe eller te, vi klär oss anständigt, vi har ett rent språk och vi lever efter kyskhetslagen. Men det betyder inte att det som hör världen till försvinner! Satan gör allt i sin makt för att fresta oss, och vi måste vara vaksamma (se Läran och förbunden 29:39).

Men hur skyddar vi oss egentligen? Vi kan lära oss om det genom att göra ett litet experiment med vatten, peppar och diskmedel. Hämta familjen och gör er redo för lite skoj!

Åskådningsundervisning

Börja med att fylla en skål med vatten. Vattnet representerar den värld vi lever i.

1. Skaka ut lite peppar över vattnet. Cirka tio skakningar borde räcka. Pepparn representerar det som hör världen till, såsom frestelser, tidsfördriv eller synd. Prata med familjen om "pepparn" som ni stöter på i era liv.
2. Doppa fingret i mitten av det pepparfyllda vattnet. Ser ni hur pepparkornen fastnar på fingret? Förklara att det här är som att gå ut i världen utan kunskap om evangeliet. Utan den kunskapen skulle det vara svårt att veta vilka val som är rätta och vilka val som är felaktiga.

Läs följande citat från president Russell M. Nelson: "I kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den Helige Andens ledande, tröstande och ständiga inflytande."¹

3. Och nu till den spännande delen. Dra först ur fingret och torka av pepparn. Täck nu fingret med ett tunt lager diskmedel. Diskmedlet representerar den Helige Andens skyddande kraft. Vad tror ni händer när det rör vid pepparn?
4. Doppa fingret i mitten av vattnet igen. Se hur pepparn skjuter iväg till kanterna på skålen! Fantastiskt, eller hur? När du drar ut fingret ur vattnet ser ni att fingret är helt pepparfritt! Man skulle kunna säga att ditt finger var i pepparn men inte av pepparn.

Diskutera!

Lägg märke till att pepparn inte lämnar vattnet, och att ett lager diskmedel inte håller för evigt. Det som hör världen till kommer alltid att finnas där, och den Helige Andens sällskap kräver våra konsekventa, dagliga ansträngningar. Men så länge vi håller våra förbund får vi beskydd från höjden!

Vad kan ni göra för att få den Helige Andens beskydd i livet?

SLUTNOT

1. Russell M. Nelson, "Uppenbarelse för kyrkan, uppenbarelse för våra liv", generalkonferensen i april 2018 (*Liahona*, maj 2018, s. 96).



ILLUSTRATIONER: DAVID HABBEN