

Peber-værn

Hvad betyder det at leve »i verden, men ikke af verden«?

MATERIALER

- Skål
- Vand
- Sort peber
- Flydende opvaskemiddel



Curtis Collins

SOM MEDLEMMER AF Kirken skiller vi os ud. Vi drikker for eksempel ikke kaffe eller te, vi klæder os sømmeligt, vi har et rent sprog, og vi efterlever kyskhedsloven. Men det betyder ikke, at det, der hører verden til, forsvinder! Satan gør alt i sin magt for at friste os, og vi er nødt til at være på vagt (se L&P 29:39).

Men hvordan beskytter vi os helt præcist? Lad os lære om det ved at lave et lille eksperiment med vand, peber og opvaskemiddel. Tag fat i jeres familie og gør jer klar til noget sjovt!

Illustration

Begynd ved at fylde en skål med vand. Vandet repræsenterer den verden, vi lever i.

1. Drys noget peber i vandet. Det bør være nok at drysse ca. 10 gange. Peberet repræsenterer det, der hører verden til, såsom fristelse, forstyrrelser eller synd. Tal med jeres familie om det »peber«, som I støder på i jeres egne liv.
2. Dyp en finger ned i midten af det pebrede vand. Læg mærke til, hvordan peberet klæber til fingeren? Forklar, at dette er ligesom at gå ud i verden uden kundskab om evangeliet. Uden den kundskab er det svært at vide, hvilke valg der er rigtige, og hvilke der er forkerte.

Del følgende citat fra præsident Russell M.

Nelson: »I den kommende tid vil det ikke være muligt at overleve åndeligt uden Helligåndens vejledende, anvisende, trøstende og konstante indflydelse.«¹

3. Nu til den spændende del. Træk først fingeren op og tør peberet af. Dæk nu fingeren med et tyndt lag opvaskemiddel. Opvaskemidlet repræsenterer Helligåndens beskyttende kraft. Hvad tror I, der vil ske, når den rører ved peberet?
4. Dyp fingeren ned i midten af vandet igen. Se, hvordan peberet hopper ud til kanten af skålen! Forbløffende, ikke? Når fingeren fjernes fra vandet, vil I se, at den slet ikke har noget peber på sig! Man kan sige, at fingeren var i peberet, men ikke af peberet.

Drøft!

Bemærk, at peberet ikke forlader vandet, og et lag af opvaskemidlet varer ikke for evigt. Det, der hører verden til, vil altid være til stede, og Helligåndens ledsagelse kræver en vedvarende, daglig indsats. Men så længe vi holder vores pagter, vil vi få beskyttelse fra det høje!

Hvad kan I gøre for at få Helligåndens beskyttelse i jeres liv?

NOTE

1. Russell M. Nelson, »Åbenbaring for Kirken, åbenbaring for vores liv«, aprilkonferencen 2018 (*Liahona*, maj 2018, s. 96).



ILLUSTRATIONER: DAVID HABBEN