



## De gelijkenis van de edelman: een les in gehoorzaamheid

In Leer en Verbonden 101:43–62 staat een gelijkenis die werd gegeven om duidelijk te maken waarom de heiligen uit Missouri waren verdreven.

### Plaats ik weleens vraagtekens bij de geboden van God?

Hebt u zich net als de dienstknechten weleens afgevraagd waarom een gebod echt nodig was? Uit deze gelijkenis blijkt dat de geboden van de Heer ons beschermen en ertoe bijdragen dat we een gelukkig leven kunnen leiden (zie ook Mosiah 2:41; Leer en Verbonden 82:8–10).

Wat kunnen we doen als we het nut van een bepaald gebod niet inzien?

- Het onderwerp bestuderen en bidden dat de Heer ons zal doen 'voelen dat het juist is' (Leer en Verbonden 9:8).
- Denken aan momenten in het verleden waarbij gehoorzaamheid zegeningen voortbracht.<sup>1</sup>
- In geloof handelen met het vertrouwen dat we begrip zullen ontvangen 'na de beproeving van [ons] geloof' (Ether 12:6).

#### NOOT

1. Zie Neil L. Andersen, 'Geloofs-bepalende herinneringen', *Liahona*, mei 2020, 18–22.

In de gelijkenis begonnen de dienstknechten een toren te bouwen. Maar vervolgens besloten ze: 'Er is geen behoefte aan' (Leer en Verbonden 101:49). Maar omdat ze de toren niet bouwden, kregen ze geen waarschuwing toen er een vijand kwam die de wijngaard vernielde.



*Een edelman geeft zijn dienstknechten de opdracht om een wijngaard te planten, er een omheining omheen te zetten en een toren te bouwen zodat een wachter het land kan overzien.*



*De dienstknechten planten de wijngaard, zetten er een omheining omheen, maar besluiten om de toren niet te bouwen.*

*Een onverwachte vijand vernielt de wijngaard.*