

NOTITIEBOEKJE

ALGEMENE

CONFERENTIE

**BEN JE
ZOVER?!**

Vóór de conferentie kun je je voorbereiden om de stem van de Heer te horen door zelf naar persoonlijke openbaring te streven.

Neem ik de tijd om te bidden?

Lees ik in de Schriften?

**EEN PLEK WAAR JE DE INZICHTEN EN PERSOONLIJKE
OPENBARING KUNT NOTEREN DIE JE TIJDENS DE
ALGEMENE CONFERENTIE KRIJGT.**

VRAAG

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft verklaard: 'Openbaring krijg je bijna altijd als antwoord op een vraag.'¹

EN LUISTER

De algemene conferentie is een prachtige kans om te ontdekken wat de Heer wil dat jij weet en doet. Maar hoe weet je dat Hij het tegen jou persoonlijk heeft? Een goed begin is om je leven onder de loep te leggen en je af te vragen waar je hulp bij kunt gebruiken.

Dit zijn enkele dingen waarover je kunt nadenken:

Neem de tijd om op te schrijven welke instructies je tijdens de conferentie van de Heer hoopt te krijgen.

Houd deze vragen in je achterhoofd terwijl je naar de algemene conferentie luistert. De Heer kan je persoonlijk leiden.



MAAK NOTITIES

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen tijdens de conferentie notities maken. Het kan je helpen goed te luisteren en te onthouden wat er is gezegd. Als je notities maakt, laat je de Heer zien dat je klaar bent om persoonlijke openbaring te ontvangen en daar iets mee te doen.

Probeer het! Maak je niet druk of het je wel lukt om alles woord voor woord op te schrijven. Als je iets mist, kun je het later nog eens lezen of bekijken. Concentreer je op je gedachten en indrukken die je tijdens de toespraken krijgt. Als je die dan opschrijft, hoef je later je hersenen niet te pijnigen over wat er ook alweer is gezegd.

Wat ze zeiden:

Mijn gevoelens en indrukken:

Advies nodig over notities maken? Hier is er een:

'Als ik in de conferentie aantekeningen maak, schrijf ik niet altijd precies op wat de spreker zegt; ik noteer de aanwijzingen die de Geest mij persoonlijk geeft. Wat er wordt *gezegd* is minder belangrijk dan wat we *horen* en wat we *voelen*.'

Ouderling Robert D. Hales (1932–2017)²

Wat ze zeiden:



SPECIALE UITNODIGINGEN

Kerkeleiders geven ons vaak een uitnodiging om iets te doen wat aan onze geestelijke groei bijdraagt. Heb je tijdens de conferentie zo'n uitnodiging gekregen? Schrijf die op zodat je ze niet vergeet!



Mijn gevoelens en indrukken:



HO!

Heb je al antwoord op een van je vragen gekregen? Zo ja, schrijf dan de raad en leiding op die je hebt gekregen.



'Ik beloof u dat als u naar de stem van de Heer tot u in de leringen van deze algemene conferentie luistert, en dan aan die ingevingen gehoor geeft, u de hemelse hand op u zult voelen rusten, en dat u en de mensen om u heen gezegend zullen worden.'

Ouderling Neil L. Andersen³



'De grootste zegeningen van de algemene conferentie ontvangen we na de conferentie. Denk aan het patroon dat we op vele plaatsen in de Schriften vinden: we komen bijeen om het woord van de Heer te horen en gaan dan naar huis om het na te leven.'

Ouderling Robert D. Hales*



Wat ze zeiden:



Mijn gevoelens en indrukken:



HO!

Heb je verder nog ideeën gekregen over dingen waar je mee door moet gaan, mee moet stoppen of mee moet beginnen om verbeteringen aan te brengen?



SPECIALE UITNODIGINGEN

Kerkleiders geven ons vaak een uitnodiging om iets te doen wat aan onze geestelijke groei bijdraagt. Heb je tijdens de conferentie zo'n uitnodiging gekregen? Schrijf die op zodat je ze niet vergeet!

EN NU?

Wat was het inspirerend om naar de getuigenissen van de apostelen en profeten te luisteren! Heb je leiding ontvangen die jou kan helpen?

Je kunt het beste nu doelen stellen om wat je hebt geleerd in praktijk te brengen. Hier zijn wat ideeën:

- Kies een of twee van je notities uit waarvan je het gevoel had dat die persoonlijk voor jou bestemd waren en stel een plan op.
- Schrijf op wat je met een van de gegeven uitdagingen of uitnodigingen gaat doen.
- Luister voordat je naar school gaat naar een conferentietoespraak.
- Vertel een van je favoriete anekdotes of citaten aan een vriend of plaats die op sociale media.
- Plan tijd om met je familieleden te bespreken wat zij van de conferentie hebben opgestoken.
- Heb jij nog ideeën? Schrijf je eigen doel op:

Knip dit stuk van deze pagina uit. Hang het ergens op waar het je elke dag aan jouw doelen herinnert!





'Antwoorden op je vragen zijn misschien te vinden in een bepaalde toespraak of een bepaalde zin. [...] Een oprecht verlangen om de woorden van raad te horen en volgen, bereidt de weg voor persoonlijke openbaring.'

Ouderling Dieter F. Uchtdorf[®]

Noten

1. Jeffrey R. Holland, 'Cast Not Away Therefore Your Confidence', *Ensign*, maart 2000, 9.
2. Robert D. Hales, algemene oktoberconferentie 2013 (*Liahona*, november 2013, 6).
3. Neil L. Andersen, algemene oktoberconferentie 2017 (*Liahona*, november 2017, 126).
4. Robert D. Hales, algemene oktoberconferentie 2013 (*Liahona*, november 2013, 7).
5. Dieter F. Uchtdorf, 'De algemene conferentie – geen gewone zegen', *Liahona*, september 2011, 4.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.

JE MAG DIT BOEKJE AFDRUKKEN VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCEEL GEBRUIK IN DE KERK EN THUIS. WIJKLEIDERS HEBBEN OOK TOESTEMMING OM EEN AANTAL EXEMPLAREN AF TE DRUKKEN VOOR MENSEN DIE ZIJ UIT HOOFDE VAN HUN ROEPING DIENEN. DE BOEKJES MOETEN VOLLEDIG WORDEN AFGEDRUKT. ER WORDT GEEN TOESTEMMING GEGEVEN OM DIT MATERIAAL ONLINE TE PLAATSEN, ER EEN ANDERE BESTEMMING AAN TE GEVEN, OF HET UIT TE DELEN. ELK ANDER GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL VEREIST TOESTEMMING.

permissions.
ChurchofJesusChrist.org

MEER EXEMPLAREN NODIG?

Download dit notitieboekje dan van
conference.ChurchofJesusChrist.org en druk het af.



DE KERK VAN
JEZUS CHRISTUS
VAN DE HEILIGEN
DER LAATSTE DAGEN