

CHIEKO LÄR SIG OM JESUS

Lucy Stevenson Ewell

Kyrkans tidskrifter

(Baserat på en sann berättelse)



Hawaii är en ögrupp i Stilla havet. Det är en del av USA.



Det finns två tempel i Hawaii.



Hawaiis statsblomma är den gula hibiskus.

Chieko slätade ut sin mjuka, vita klänning. Hon var ängeln i julspelet om Jesus födelse, och programmet skulle just börja.

Chieko visste inte så mycket om julen eller Jesus. Hennes familj hade kommit till Hawaii från Japan och de var buddister. Men hennes pappas chef hade bett henne vara med i pjäsen, och hon var glad över att få vara en del av den. Hon arbetade hårt för att lära sig orden.

"Var inte rädda", sa Chieko när hon stod på scenen. "I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren." Hon älskade att vara med i den här pjäsen.

Några år senare träffade Chieko några missionärer. De kom från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. "Skulle du vilja komma till kyrkan för att lära dig mer om Jesus Kristus?" frågade de.

Chieko kom ihåg sin roll i julspelet. *Vem är Jesus?* tänkte hon. Hon ville veta mer.

När Chieko kom hem frågade hon sina föräldrar om hon fick följa med missionärerna till kyrkan. "Ja, varför inte", sa mamma. "Så länge du fortfarande kommer till buddisttemplet med oss."

I kyrkan lärde Chieko sig nya sånger och fick nya vänner. I söndagsskolan fick hon veta att Jesus Kristus var Guds Son. Tack vare honom kunde hon omvända sig och bo hos Gud igen en dag. Chieko kände något särskilt inom sig. Hon visste att Jesus var verklig.



Hon och hennes man Edward fick två söner.



Hon var lärare och rektor.



Under sitt tjänande i kyrkan höll hon tal på engelska, japanska, koreanska, tonga och spanska.

Chieko kände något särskilt inom sig.



Åren gick. Varje vecka åkte Chieko till buddisttemplet med sin familj. Och varje söndag gick hon till kyrkan.

När Chieko var 15 ville hon döpas. Hon var lite rädd för att fråga sina föräldrar. Men de stöttade henne. "Vi vet att du kan vara en god dotter och en god kristen, också", sa pappa. Chieko var så glad!

När Chieko växte upp fortsatte hon att följa Jesus. Ibland var andra ovänliga mot henne eftersom hon var japanska. Men Chieko lät sig inte stoppas. Hon behandlade alla med vänlighet.

När Chieko var 63 år kallades hon att verka som en del av Hjälpföreningens generalpresidentskap. Hon besökte kyrkans medlemmar runt om i världen. Hon berättade om Frälsarens kärlek.

Chieko talade också under generalkonferensen. "Låt oss komma till Kristus", sa hon. "Låt oss glädjas i honom, alla goda tings givare."*

* "Gläd dig över allt det goda", Nordstjärnan, jan. 1992, s. 105.