

Stjärnan i julspelet

Juliann Tenney Doman
(Baserat på en sann berättelse)

Det var julafton. Det betydde att det var dags för familjens julspel! Att spela upp berättelsen om Jesus Kristus födelse var en av Caydens favorittraktioner under julen.

Pappa tog fram lådan med utklädningskläder. "Vem vill du vara i år?" frågade han Caydens yngre bror och syster.

"Jag är Joseph!" sa Grant. Han sträckte sig ner i lådan och tog fram kläder.

"Får jag vara Maria?" frågade Hannah. Mamma nickade och gav henne en docka. Hannah lindade försiktigt in dockan i en filt och lade den i en liten låda som fick vara krubban.

Cayden log. Hannah ville vara Maria varje år.

"Jag ska vara en herde", sa Brynne, Caydens storasyster. Hon tog ett gosedjur. "Och det här är mitt får."

"Mamma skulle vara en vacker ängel", sa pappa.



Mamma log. "Ser ni vad klok pappa är? Han skulle vara en jättebra vis man."

"Någon stark måste vara åsnan." Caydens äldste bror Scott spände musklerna. "Jag antar att det är jag."

"Och du då, Cayden?" frågade pappa. "Vad vill du vara?"

Cayden var tyst. Sedan fick han en idé. Han sprang för att hämta den gula filten på sängen. Han höll upp den så att pappa kunde se den. "Det är en roll vi inte har haft förut. Jag vill vara stjärnan. Den som visar vägen till Jesus."

"Det är en jättebra idé," sa pappa.

Alla tog på sig sina kläder. Cayden svepte den gula filten runt sina axlar. Sedan läste

pappa berättelsen i skrifterna.

Cayden log när Scott gick ner på alla fyra för att vara åsnan. Pappa satte Hannah på hans rygg så att hon blev Maria. Grant, som spelade Joseph, försökte stötta henne när de gick tvärs över rummet. Cayden lyssnade noga. Han visste att hans roll var på gång.

"Och se, en ny stjärna ska gå upp", läste pappa.*

Cayden stod upp med armarna utsträckta. Han tänkte på stjärnan som lyste över Betlehem. Han ville hjälpa andra att hitta Jesus, precis som stjärnan gjorde den där första julkvällen. ●

Det här hände i USA.

*från Helaman 14:5

Vilken roll kunde Cayden spela i julspelet?