

GODS WIL DOEN

SIDNEY EN PHEBE BROOKS RIGDON

EMILY JOY POWELL; ILLUSTRATIES, MIKE LAUGHEAD



Voordat hij lid van de kerk werd, was Sidney Rigdon dominee van een protestantse kerk.



Zijn vriend Parley P. Pratt gaf hem een exemplaar van het Boek van Mormon.



Hij voelde zich innerlijk rustig, en wist dat het 't woord van God was.



Sidney las het boek, en bad erover.



Lid worden van de herstelde kerk hield in dat hij zijn baan als dominee kwijt zou raken.



'Wat gaan we doen?'



Zijn vrouw, Phebe, had ook een getuigenis van het Boek van Mormon gekregen.



'Ik wil Gods wil doen.'



Het echtpaar Rigdon liet zich de maand daarop dopen.



Sidney kreeg de ingeving om naar New York te reizen ...



waar hij Joseph Smith ontmoette.



Hij werkte voor de profeet als schrijver.



De Rigdons hadden een sterk getuigenis en hadden een goede invloed op veel andere mensen.



Zie voor meer informatie over de Rigdons Saints, 1:100-101, 106-109.